

Vrijheid op een tegeltje: collage/decoupage

Inspiratie

Leuk dat je mee wilt doen met het project Vrijheid op een tegeltje!

Meestal is beginnen met iets nieuws maken het moeilijkst. Daarom is de eerste tip: begin gewoon en maak het niet te ingewikkeld. Gebruik materialen die je nog in huis hebt. Zo ben je duurzaam bezig en het is ook nog beter voor het milieu.

Techniek collage/decoupage

Je kunt voor deze opdracht bijvoorbeeld een collage/decoupage maken. Decoupage is een mooie naam voor het plakken van verschillende stukjes papier. Je kunt verschillende plaatjes uitknippen of scheuren (scheuren geeft een mooie natuurlijke rand) en daarmee jouw verhaal maken over vrijheid.

Vorbereiding

Verzamel veel foto's en plaatjes (uit tijdschriften of kranten) waar jij het gevoel van vrijheid bij voelt. Papierlijm of decoupagelijm is fijn om te gebruiken, omdat je daarmee meerdere lagen van lijm kunt aanbrengen. Schrik niet als de lijm wit is: wanneer de lijm droogt, wordt het transparant. Gebruik een zachte kwast om de plaatjes met de lijm op te plakken.

Materiaal

Karton, lijm, zachte kwasten en plaatjes... heel veel plaatjes. Je kunt je tegel maken van karton of stevig papier (14 x 14 cm) of ervoor kiezen om je plaatje op een bestaande tegel te plakken.

Wat heb je er verder nog voor nodig? Vaak heb je in huis wel tijdschriften of oude illustraties liggen: gebruik die dan. Daarna kun je gaan knippen, scheuren en plakken.



Aan de slag met jouw collage

Plaatjes kiezen

Welke plaatjes heb jij verzameld? Je kunt beginnen met een rustige achtergrond en daarop afbeeldingen plaatsen, die jij belangrijk vindt bij de betekenis van vrijheid. Een voorbeeld hiervan is een mooi landschap of een mooie heldere blauwe lucht. Misschien geeft een stuk fietsen of even weg op de motor je vrijheid. Je kunt dit dan verwerken op je tegel. Of misschien heb je een moeilijke tijd achter de rug en ervaar je nu meer vrijheid: dan kun je afbeeldingen zoeken, die hierbij passen.

Je kunt ook jezelf op de tegel zetten met de verbeelding dat je de vrijheid in jezelf zoekt. Hier gaat het over vrijheid in jezelf, in de kern van wie je bent. Jezelf kunnen zijn in verwondering en compleetheit. "Vrijheid wordt ons door niemand gegeven: vrijheid moeten we zelf cultiveren". Aldus Thich Nhat Hanh, boeddhistische monnik. Maar hoe doe je dit? Het begint met volle aandacht in het nu te leren zijn, legt hij uit. Thich Nhat Hanh heeft zich zijn hele leven ingezet voor de vrede en kreeg hiervoor de Nobelprijs, uitgereikt door Martin Luther King.

Nu weer even terug naar de vrijheidstegel. Waar sta jij in de afbeelding? Kies je voor het midden of meer aan de zijkant? Groot of klein? Probeer het gewoon uit en kijk wat er ontstaat...

Alles is mogelijk, kies de kleuren die jou aanspreken. Jij mag het helemaal zelf bepalen, er is geen goed of slecht hier: het is jouw verhaal!



Kies een rustige achtergrond en kies voor kleuren die jou aanspreken. Warm en vriendelijk geel en oranje, of juist uitbundig stralend druk. Kleurenparen zoals blauw en oranje, groen en rood, of paars en geel noemen we complementaire kleuren. Als je deze bij elkaar zet, zijn ze extra fel en geven een energieke sfeer.

Compositie maken en vastlijmen

Verander de achtergrond en de volgorde en de verschillende plaatjes voor je ze vastplakt: nu kan het nog. Wanneer je zeker weet hoe je het wilt hebben, dan kan je alles vastlijmen. Maak de plaatjes een beetje nat door in een schaaltje met water te leggen, dan

krijg je geen hobbels met het plakken. Als het vastzit, dan heet je tegel een 'collage'!

Afwerking

Wanneer de afbeelding klaar is, kijk dan ook even naar de afwerking. Is alles naar je zin? Als er witte stukje zijn ontstaan tussen de plaatjes, kleur deze in met verf of viltstift. Zo wordt het een geheel. Mocht je dat niet mooi vinden, dan kun je er natuurlijk altijd nog mooi zilver of goud papier op plakken om het een extra feestelijk tintje te geven.

Vind je het leuk om een collage te zien van een bekende kunstenaar om je hierdoor te laten inspireren, zoek dan op internet naar 'Peter Clark Collage'.

#vrijheidopeentegeltje

Hopelijk heb je plezier gehad bij het maken van je eigen tegel voor de vrijheid. We zijn benieuwd hoe jouw tegel is geworden! Zet de tegel in het raam voor burens en voorbijgangers met #vrijheidopeentegeltje op een briefje erbij. Deel de foto ook op sociale media met de hashtags #vrijheidopeentegeltje en #bplusc.

Gertrude Krayenbosch
docent Keramiek