

## Nederlands oefenen 3

### Vrij !

Vrij is een vrolijk woord. Iedereen wil graag vrij zijn.

Gewoon doen waar je zin in hebt. En zeggen wat je denkt zonder bang te zijn.

Maar dat is niet altijd zo.

In sommige landen is het nu oorlog. In Nederland was vroeger ook oorlog.

In de maand mei heeft Nederland feest. Dan is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd is en weer een vrij land werd.

En nu is Nederland minder vrij door Corona....

Schrijf een paar woorden op over **Vrij**. Waar denk jij aan, wanneer voel jij je vrij ?

_____	_____
_____	_____
_____	_____

### Woorden met Vrij

**Vrijwilliger - vrijmaken – vrije tijd – vrijgevig - vrijlaten – vrijhandel - vrijkaartje**

Als je spaart dan kun je geld \_\_\_\_\_ voor een fiets.

Op het strand mag je een hond \_\_\_\_\_, dan kan hij lekker rennen.

Op Koningsdag mag iedereen dingen verkopen op straat. Dat is \_\_\_\_\_.

Ik heb bijna vakantie. Dan heb ik veel \_\_\_\_\_.

Ik ben \_\_\_\_\_, ik doe boodschappen voor oude mensen.

Zij brengt vaak koekjes mee. Ze is \_\_\_\_\_.

Ik heb een \_\_\_\_\_ voor de bioscoop, ik hoef niet te betalen voor de film.

## Songtekst

### Laat me / Ramses Shaffy

[https://www.youtube.com/watch?v=fyTvY\\_7ws30](https://www.youtube.com/watch?v=fyTvY_7ws30)

Ik ben misschien te laat geboren  
Of in een land met ander licht (Ramses Shaffy kwam uit Egypte)  
Ik voel me altijd wat verloren  
Al toont de spiegel mijn gezicht  
Ik ken de kroegen en kathedralen  
Van Amsterdam tot aan Maastricht  
Toch zal ik elke dag verdwalen  
Dat houdt de zaak in evenwicht  
Laat me, laat me, laat mij gewoon mijn gang maar gaan  
Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan

Ik zal m'n vrienden niet vergeten  
Want wie mij lief is blijf me lief  
En waar ze wonen moest ik weten  
Maar ik verloor hun laatste brief  
Ik zal ze heus wel weer ontmoeten  
Misschien vandaag of volgend jaar  
Ik zal ze kussen en begroeten  
Het komt vanzelf weer voor elkaar  
Laat me, laat me, laat mij mijn eigen gang maar gaan  
Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan

Ik ben gelukkig niet veranderd  
Soms woon ik hier, ...  
Ik ben gelukkig niet veranderd  
Soms woon ik hier, soms lef ik daar  
Ik heb mijn leven niet verkankerd  
'K heb geen bezit en geen bezwaar  
Ik hou van water en van aarde  
Ik hou van schamel en van duur  
D'r is geen stuiver die ik spaarde  
Ik leef gewoon van uur tot uur  
Laat me, laat me, laat mij mijn eigen gang maar gaan  
Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan

Ik zal ook wel een keertje sterven  
Daar kom ik echt niet onderuit  
Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven  
En verder zoek je het maar uit  
Voorlopig blijf ik nog je zanger  
Je zwarte schaap, je trouwe fan  
Ik blijf nog lang, en liefst nog langer  
En laat me blijven wie ik ben  
Laat me, laat me, laat mij m'n eigen gang maar gaan  
Laat me, laat me, ik heb het altijd zo gedaan

**Ook mooi in de Franse & Nederlandse uitvoering Vivre / Laat me:**

<https://www.youtube.com/watch?v=mDkK75JU-g4>

## Filmpjes

Kijk naar deze filmpjes en schrijf dan een paar zinnen.

[https://www.youtube.com/watch?v=n\\_B3Eus1E4A](https://www.youtube.com/watch?v=n_B3Eus1E4A)

<https://www.youtube.com/watch?v=gAvEF8X5scg>

Wat betekent vrijheid voor jou? Wat heb jij nodig om je vrij te voelen?

---

---

---

---

## Nieuws lezen

Ga naar Lezen in tijden van Corona

<https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/nieuwe-boeken/lezen-in-tijden-van-corona>

ga een stukje naar beneden en klik op de **Start!-krant April 2020**.

Ga naar beneden naar: **4. Tweede wereldoorlog in Nederland** en **4 & 5 mei**.

*Uitleg moeilijke woorden:*

binnenvallen

overgeven

minderwaardig

niet meer welkom zijn

de treinen stil leggen

tekort aan voedsel

omkomen van de honger

herdenken

stilstaan bij slachtoffers

bevrijdingsfestival

binnen komen zonder te vragen

opgeven, okay jij bent de baas.

minder waard, minder belangrijk

je mag hier niet meer komen

er rijden geen treinen

er is bijna niets om te eten

doodgaan van de honger

met respect terugdenken, herinneren

denken aan de mensen die dood gegaan zijn

feest met veel muziek op 5 mei (Bevrijdingsdag)

**75 JAAR**  
**VRJHEID**

## Werkwoorden

dansen / springen / juichen / vliegen/ zwemmen/ fietsen



ik \_\_\_\_\_



ik \_\_\_\_\_



ik \_\_\_\_\_



ik \_\_\_\_\_



ik \_\_\_\_\_



ik \_\_\_\_\_

## Spreekwoorden over Vrijheid

Iemand de mond snoeren =

zorgen dat iemand niet kan praten  
(je wil geen kritiek horen)

Geen blad voor de mond nemen =

alles zeggen wat je denkt, eerlijk zijn

Vragen staat vrij =

je mag alles vragen, vragen kost niks

Zo vrij als een vogeltje in de lucht =

je bent helemaal vrij, je mag doen wat je wil

Iemand de vrije hand geven =

je mag het doen op je eigen manier

Je eigen gang gaan=

Verder oefenen? Hier vind je 10 spreekwoorden met uitleg in het Engels:

<https://www.youtube.com/watch?v=68vOZH-LoKw>

## Nog wat liedjes

Muziekvideo Voel je vrij

<https://www.youtube.com/watch?v=9jAYGnvVzao>

Muziektekstvideo Spirit Ik voel me vrij

<https://www.youtube.com/watch?v=posXjmCNbTI>

## Een verhaal lezen

Meelees-verhaal De Bibliotheek

Josée van Laer.

Kort verhaal uit het boek De Schoolbus en Andere Verhalen

<https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/nieuwe-boeken/lezen-in-tijden-van-corona>

Anna leest graag boeken. Als ze nieuwe boeken gaat halen in de bibliotheek, dan gaat het fout.

Ze begin te lezen in een boek en kan niet meer stoppen....



Tot volgende week!

Bibliotheek *plus*  
Centrum voor kunst  
en cultuur

